

«Χριστιανισμός: Θρησκεία ή Εκκλησία;»

Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας το βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεωργίου Πατρώνου. Αφορμή για την έκδοση στάθηκαν ερωτήματα, όπως διατυπώθηκαν στην εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας», με παραγωγό τον κ. Δημήτρη Κοσμόπουλο και θέμα: είναι ο Χριστιανισμός Θρησκεία ή Εκκλησία; τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο; τι συνέπειες έχει στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του, με το Θεό, με τον εαυτό του;

Το κείμενο του βιβλίου δεν αποτελεί ακριβή μεταφορά του προφορικού λόγου, αλλά μετά την απομαγνητοφώνηση, παρουσιάζεται σε επιμέλεια του κ. Πατρώνου.

Περιεχόμενα:

- Διάκριση αποκάλυψης και θρησκείας
- Διαφοροποίηση θρησκείας και Εκκλησίας
- Η θέση της Αγίας Γραφής
- Η Παλαιά Διαθήκη περί θρησκείας και Εκκλησίας
- Η Καινή Διαθήκη περί θρησκείας και Εκκλησίας
- Προεκτάσεις στην Εκκλησιαστική Γραμματεία και στην Πατερική Θεολογία

- Επιλεγόμενα: Συνέπειες στην πνευματική ζωή

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Κεντρική διάθεση στο τηλέφωνο 2105238305.

Ο Γεώργιος Πατρώνος είναι Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και δίδαξε Ερμηνευτική και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Έχει σπουδάσει στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μπίρμιγχαμ και Οξφόρδης. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, καθώς και στη Ριζάρειο και στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Έχει προσφέρει ιεραποστολικό έργο στην Ουγκάντα, Κένυα και Τανζανία, ενώ το έργο ποιμαντικής διακονίας σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στην Κύπρο συνεχίζεται επί μια τριακονταετία. Θεωρείται παραδοσιακός θεολόγος, συγχρόνως όμως ανανεωτής της θεολογικής γλώσσας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του στα ανθρωπολογικά θέματα της βιβλικής Θεολογίας. Τα αυτοτελή του έργα ανέρχονται σε τριάντα κείμενα. Υπήρξε συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.